

Meditatie: Meer dan blijvende herinneringen.

Tekst: Romeinen 8:3 en 4.

Als je in deze vakantietijd mooie momenten meemaakt op een vakantie reis, dan zijn er altijd wel een paar blijvende herinneringen. Misschien kunt u die nog wel voor de geest halen. Ja, dat was bijzonder, op de reis naar.....hebben we dit meegemaakt.
En wat is het dan fijn om daar ook anderen in te laten delen.

En zo is het ook in ons geestelijke leven. We maken soms mooie dingen mee, die we met ons meedragen. Die we koesteren en waar we altijd maar weer naar terugverlangen. Maar we leven in ons geloof niet altijd op de hoogte van de lofzang. Dat zou wellicht wel moeten, maar helaas. Door allerlei omstandigheden worden we daar weer vanaf gebracht. Toch gaat het in het geloof om meer dan blijvende herinneringen. Ik hoorde laatst een dominee in een preek uitleggen, dat we in ons geloof niet gericht moeten zijn op ons zelf, maar dat we ons helemaal moeten richten op de Heere Jezus. En op Zijn beloften en genade. Ook al voel je niet altijd, dat de Heere bij je is. Toch mag je weten, dat Hij er is, op grond van wat Hij Zelf beloofd heeft: Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Matth. 2:20.

Hoe komt dat nu dat we in ons geloof meer dan blijvende herinneringen mogen ontvangen. Daar spreekt onze tekst voor deze vakantiemaand over.

*3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als was zij door het vlees, [dat] heeft God [gedaan]: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondigen vlees, en [dat] omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees,
4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.*

De Zoon van God, onze Heere Jezus werd als een Joods jongetje in het beloofde land geboren en Hij heeft in Israëls plaats, in jouw en mijn plaats de zonden op Zich genomen (in en buiten Jeruzalem). Omdat het volk Israël op grond van het eerste Verbond, dat de Heere via de middelaar Mozes met dat volk gesloten heeft, onder de wet van God waren, die zij op geen enkele manier konden, maar vaak ook niet wilde houden.
Daarom heeft God Zelf het gedaan.

De Heere Jezus werd mens, zoals jij en ik mens zijn. Onze tekst zegt: Hij kwam in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Dat betekent dat Hij kon(!!!!) zondigen, zoals wij allen gezondigd hebben. Maar Hij heeft dat God zij dank niet gedaan.
In plaats daarvan heeft Hij zelfs de rechtvaardige eis van de wet vervuld. Er staat immers in de wet – vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek der wet om dat te doen (Gal. 3:10, Deut. 27:26) –

Jezus werd in de plaats van Israël, maar ook in jouw en mijn plaats tot een vloek en stierf op een vloekhout!!!! om die rechtvaardige eis van de wet zelfs in ons te vervullen.
Dat is zeker moeilijk te begrijpen, Zonder Gods Geest gaat dat ook niet. Bidt daar maar om!
Wat Jezus gedaan heeft is in alles Gods wet vervult. (Bergrede: Matth. 5:17,18) Dat heeft God voor ons en in onze plaats gedaan. In en door Zijn eigen Zoon. Opdat Israël op de eerste plaats, maar ook wij uit geloof zouden leven en niet meer door zelf de wet proberen te doen.
Maar wie nog geen ander hart heeft ontvangen van God, wie nog onbekeerd leeft, in zijn eigen 'vlees' (= natuurlijk, zondig leven), leeft nog steeds onder die rechtvaardige eis van de wet en is volgens die wet vervloekt, vijand van God.
Alleen wie door Gods genade onverdiend alles wat God Zelf in en door Zijn eigen Zoon Jeshua(Jezus) gedaan en verdiend heeft, toegerekend wordt, die mag door geloof zeker weten: wat Jezus deed

Romeinen 8:3,4

was ook de vervulling van de wet in ons. Ik ben niet meer onder die eis van de wet, die ik zelf niet kan vervullen, maar onder de genade door wast Hij vervuld heeft.

Er is dus meer dan blijvende herinneringen. Namelijk een leven met God in Christus door de Geest als een levende realiteit en een zekere toekomst.

Dat wens ons allen van harte toe.

Psalm 25

1

HEER, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

2

HERE, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

3

Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendlijk' ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
HEER, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.