

Bekleden met

Dopen is je met Christus bekleden.

Galaten 3:27

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed."



Graf

Dopen is met Hem begraven worden,
met Hem opstaan tot een nieuw leven

Want dopen betekent dompelen,
gedompeld worden in het lijden en
sterven van Jezus Christus en een
worden met zijn kruis en opstanding

Romeinen 6:3,4.

*"Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus
de doop in zijn dood met Hem begraven om,
zoals Christus door de macht van de Vader uit
de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden"*



Eenheid

Dopen is één plant met Hem worden.

Romeinen 6:5

"Want indien we samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding" (NBG)



Besnijdenis

Dopen is de besnijdenis van Christus. Dit verwijst naar het oude en het nieuwe verbond.

Kolossenzen 2:11ev

"In Hem bent u ook besneden , niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven verwekt, omdat u gelooft in de kracht van God die Hem uit de dood heeft opgewekt"



Afwassing

Dopen is een teken en een verzekering van de afwassing der zonden. 1 Korinthiers 6:11, Titus 3:5, Handelingen 22:16

Sommigen van u zijn dat geweest, Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God." (NBG)

"Hij heeft ons gered door het bad der wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest"

"Wat aarzel je dan nog. Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept "



Bad

Dopen wordt genoemd het bad der wedergeboorte.

Titus 3:5

"Hij heeft ons gered door het bad der wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest"



Huis.

Dopen is collectief: Zij, hij en haar/zijn huis werden gedoopt.

Handelingen 10:44ev, 16:15

"terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joods gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook de heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen. want ze hoorden hen in een klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op: Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest



*hebben ontvangen.
En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam
van Jezus Christus."*

*"Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt,
nodigde ze ons uit."*



Discipel worden:

Je wordt een leerling van Jezus door doop en gehoorzaamheid.

Mattheus 28:18ev

Ga dus op weg, en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. "



Woord-Geloof-Doop

worden meerdere keren samen genoemd

Marcus 16:1,16

En Hij zeide tegen hen: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. "



Doop en Geest

Jezus zal met de Geest dopen. De Geest om te getuigen.

Johannes doopte met water(uiterlijk teken) Jezus met de Geest.(innerlijke vervulling)

Lukas 3:16, Handelingen 1:5.

"maar Johannes zei tegen hen: Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur"
"Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest"



Bekering en Doop

Gods woord roept op tot bekering en doop. Tot vergeving van zonden en het ontvangen van de Geest.

Handelingen 2:37,38

"Toen zij dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?' Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving van zonden te krijgen over uw zonden. dan zal de heilige Geest u geschonken worden.



Ook de kinderen

Wij leven door Christus in een nieuw verbond 2 Kor 3: 6, Hebr. 8 en 10, Instellingswoorden H. Avondmaal, Lukas 22:20.

Dit nieuwe verbond is een vervulling van het Oude.

Genesis 17:7

"Ik sluit een verbond met jou en je nakomelingen, met alle volgende generaties, een eeuwigdurend verbond: Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen."



Proselietendoop

Wie in het O.T zich tot de God van Israël bekeerden, die werden besneden en gedoopt, naast het brengen van een offer.

Wij zijn als heidenen geënt op de edele olijfboom. In Christus. In Hem is ons zondige leven begraven en gedood. In Hem staan we op tot een nieuw leven.

Dat geldt voor zowel Cornelius en zijn huis, Lydia en haar huis, de gevangenebewaarder en zijn huis

Handelingen 16: 31.

"Ze antwoorden : "Geloof in de Here Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten."



Gods beloften

De beloften van God zijn er voor u en uw kinderen

Handelingen 2:39

"Toen zij dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?'

'Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving van zonden te krijgen over uw zonden. dan zal de heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen "



In het N.T worden ook kinderen aangesproken

Kinderen worden vermaand om Gods woorden te gehoorzamen

Kolossenzen 3:20

"Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Here"



Het koninkrijk van God

Jezus stelde de toegang tot het Koninkrijk ook open voor kinderen.

Mattheus 19:14

"Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij Mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij."



Het water

Het water van de doop wijst heen naar het graf, de afwassing der zonden en naar de vernieuwing door de Heilige Geest(wedergeboorte)

Het is een teken en zegel van God. Zie Romeinen 4: 11a waarin de besnijdenis een teken en zegel wordt genoemd.

Het betekent wat en het verzegelt wat.

*De besnijdenis ontving hij later als een
bezegeling en teken dat hij als onbesnedene
rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde
."*



BOVEGG

De doop is Gods BOVEGG garantie Het gaat dan om de

*Belofte van God dat vanwege het enige **O**ffer van Christus aan het kruis*

*Hij ons schenkt **V**ergeving van zonden en een **e**euwig leven*

*uit **G**enade, door **G**eloof alleen.*

