

Tranen.

Tranen stromen door mijn ziel;
het overmant me meer en meer!
Opwellend uit verborgen diepten van mijn bestaan
kwelt mij de pijn,
stromend, nat is mijn oog, loslaten doet zo zeer.

-

t Vloeit onstuitbaar, als een vloed.
Groot en intens is wat mij plaagt.
Uit de diepte roep ik tot U.
Ik rouw, ik zit vol.
Alleen U bent het die mij begrijpt en draagt!

-

Het is een muur waar ik niet overheen kan kijken.
Heere, hoe moet ik het kwijt ?
't zit vast van binnen.
Het is niet glad te strijken.

-

O God, U vangt mijn tranen op in uw kruik
Het stormt in mij, het gaat te keer .
De muren op mijn pad zijn te hoog, te groot.
Hoe kan ik verder, Heer?

-

U ziet mijn pijn, in uw boek
zijn mijn omzwervingen te lezen.
Ondanks mijn tranen geloof ik,
het komt goed!
Zo zal het door Gods genade wezen.

Sjaak Maliepaard
N.a.v. Ps 56:9