

Tweeërlei priesterschap- tweeërlei dienst

1. In de Bijbel lezen we van twee priesterschappen, de eerste is van de orde(ning) van Melchizedek en de tweede van de orde(ning) van Aäron. En deze twee priesterschappen volgen elkaar op, waarbij we zien dat beide priesterschappen een afschaduwing zijn van de ware priesterdienst, die de Heere Jezus is komen vervullen.
2. De priesterdienst van Melchizedek staat vermeld in Gen 14:18-20 en in Ps. 110:4. In Gen. 14 wordt dat priesterschap genoemd en verbonden aan Melchizedek, de koning van Salem en de koning van de vrede (volgens zijn naam.) Hij is koning van Jeruzalem maar tevens priester van de allerhoogste god. Het is niet duidelijk of dit de God van Abraham, Izak en Jakob is. Velen denken van wel, anderen denken dat de aanduiding allerhoogste god moet worden gezien als zijnde de allerhoogste god, die in het land Kanaän werd vereerd.
3. In ieder geval zien we van dat priesterschap, dat het samengaat met het koningschap, iets wat bij de ordening van Aäron niet mocht en in Israël ten strengste verboden was. Zie de geschiedenis met koning Uzzia, die als koning uit het huis van Juda de tempel is binnengegaan om daar bij het wierookaltaar priesterlijke dienst wilde doen. God strafte hem daarop met melaatsheid (2 Kron. 26:16ev, 2 Kon. 15;5.) Maar bij het priesterschap van de Heere Jezus, die als het ware beide in zichzelf verenigt, vervult en overstijgt, is dat wel het geval. Hij was naast Koning ook Hogepriester en tevens profeet. Dit omdat met Hem een nieuw priesterschap zijn aanvang nam. Een hemels en eeuwig priesterschap, die het aardse overstijgt, vervult en het tijdelijke door het eeuwige kwam vervangen.
4. Het priesterschap naar de ordening van Melchizedek is daar een afschaduwing van. Hoewel het aards was en bekleed werd door een sterfelijk mens, lezen we niet wie zijn vader en moeder waren, hoe oud hij geworden is, dus niets van zijn afstamming, etc. Daarin ziet de brieveschrijver van de Hebreeën (Hfdst. 7:1-10) een heenwijs naar het Hogepriesterschap en Koningschap van de Heere Jezus.
 - a. Zijn hogepriesterschap is werkelijk voor eeuwig. Hij was niet sterfelijk, want hij stond op uit de dood om eeuwig te leven, dus Hij had geen opvolger, zoals het priesterschap van Aaron wel sterfelijk was, althans de priesters moesten telkens worden afgelost en opgevolgd door een volgende generatie;
 - b. Jezus is volgens een eedzwering van de Heere God aangewezen als Hogepriester, dus zijn priesterschap is meer dan die van de ordening van Aaron, die volgens de wet werden aangewezen;
 - c. Zijn offer was eenmalig, eens voor altijd, toen Hij Zichzelf ten offer bracht om alle zonden te verzoenen in tegenstelling tot de dagelijkse dierenoffers, die telkens maar weer gebracht werden, omdat de mensen daardoor wel cultisch rein werden voor God, maar niet in hun geweten gereinigd. dat kon alleen dat een offer van Gods Zoon, de Hogepriester bij uitnemendheid.; (Hebr. 9:11-14)
 - d. Hij was niet uit de stam Levi, maar uit de stam van Juda en Zijn priesterdienst is niet aards maar hemels. (Hebr. 8:1ev)
 - e. Hij is Zelf de tempel van de Levende God en Hij is door Zijn bloed langs de nieuwe en levende weg , door hert voorhangsel, dat is Zijn vlees eens en voor

altijd binnengegaan in het Heilige der heilige om daar de zonden van het volk eens voor altijd te verzoenen.

- f. Hij is tevens de Middelaar en Borg van een Nieuw Verbond in Zijn bloed, waardoor allen die bij Hem behoren wel tot volmaaktheid worden gebracht en komen. Hij stond daarvoor borg. Doordat Hij gezegd heeft: *Zie Hier ben Ik om Uw wil te doen.* zijn wij eens en voor altijd geheiligd door het offer van Zijn lichaam en ook volmaakt.
 - g. Zijn heiligheid en volmaaktheid, Zijn gehoorzaamheid en vervulling van de wet, Zijn zoenoffer gebracht op Golgotha, Zijn geloof en vasthouden aan de hemelse Vader en aan het feit, dat God Hem uit de dood zou verlossen, Zijn overwinning op de Satan, Zijn onvernietigbaar leven wat Hij meebracht uit de dood in Zijn opstanding wordt ons nu toegerekend. Zijn volmaaktheid is mijn volmaaktheid, Zijn heiligheid de mijne. Door genade, zonder enige verdienste onzerzijds door geloof alleen.
5. Het priesterschap naar de ordening van Aäron was door de Heere God gegeven aan Abraham en Zijn nageslacht bij het sluiten van het eerste verbond onder de middelaar Mozes. Dit eerste verbond was een verdere uitwerking en verdieping van het eeuwige verbond, dat de Heere God met Abraham en zijn nageslacht gesloten had (Gen. 12,15,17:7) Dat verbond was een verbond, waarbij de belofte er was en het aankwam op geloof alleen.- Dat verbond had zijn rechtsgeldigheid met het oog op de Messias Jezus, die later dat eeuwige Verbond kwam bevestigen. Gal. 3:17- Maar om het volk Israël te leren dat de mens nie3t zalig wordt door werken, maar slechts door genade heeft de Heere hen opgevoed in het eerste verbond door hen een aards=tijdelijk heiligdom te geven met een aards=tijdelijk priesterschap en aardse=tijdelijke offers, die als een schaduwdienst onvolkomen waren, maar in alles toch een heenwijs waren naar het ware priesterschap, het ware hemelse heiligdom en het ware offer, die wel hen en ons tot volmaaktheid kon brengen. Want de wet die ook bij het eerste verbond via Mozes aan Israël gegeven is, kon niet bewerken dat die mens tot volmaaktheid gebracht kon worden. Immers de wet doet zonde kennen, wet is een leermeester tot Christus, de wet is heilig en goed, maar is nooit in staat om het volmaakte te bewerken. Omdat de mens zondig is en niet die wet kon houden en omdat de dierenoffers geenszins in staat waren die mens voor zijn geweten innerlijk rein te maken.
6. Dat er een ander priesterschap zou komen was al duidelijk bij de ontmoeting van Abram met Melchizedek. daarmee erkende Abram in Melchizedek de meerde en gaf hij en in en door hem ook Levi en het priesterschap die uit Levi zou komen hun tienden aan deze priester-koning. Ook dat was een afschaduwing van het priesterschap van de Heere Jezus, die meer is dan het Opriesterschap naar de ordening van Aäron. En ook dat er een ander, een NIWI verbond moest komen met een betere middelaar, dat heeft de profeet Jeremia al voorzeggd in jer. 31:3`1-34. Daar staat bovendien vs 35 ev. Dat de Heere God ook ten tijde van het nieuwe Verbond zijn eeuwige verbond met Abraham niet veranderd en wegdoet. Het is een Nieuw verbond dat de Heere God sluit met het huis van Juda en het huis van Israël. *En als deze verordeningen, zon als licht overdag, maan en sterren tot een licht in de nacht, als die verordeningen ooit zullen wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk*

Tweeërlei priesterschap- tweeërlei dienst

voor Mijn Aangezicht te zijn, alle dagen. Israël is en blijft Lo Le-Am Sequlah (Deut. 26:18) ook onder het Nieuwe Verbond in Christus bloed. -Zie Hos. 3:45, Rom. 11:1, ev, 25 ev, Dan. 9:24 ev, alle teksten over de terugkeer naar Erets Israël-

7. Maar wat betekent dat? Volgens de briefschrijver aan de Hebreëen betekent dat, nu er een hemels, eeuwig hogepriesterschap (Hebr. 7:25 ev, 8:1 ev) is, er een hemelse tabernakel (Hebr. 10:18 ev) is, het een zoenoffer gebracht is, eens voor altijd (Hebr. 10:1 ev), De Messias Gods wil volbracht heeft en Israël en ons door die wil van God te doen geheiligd heeft in het offer van Zijn lichaam en wij door Hem volmaakt zijn, (Hebr. 10:10, 14)
 - a. Daarom is er een verandering van wet gekomen, wat betreft priesterschap, offers en heiligdom (Hebr. 7:11, 12);
 - b. daarom is het eerste verbond niet ver weg van de verdwijning (Hebr. 8:13)
 - c. daarom zijn wij niet meer onder de wet, om die te doen, om op die manier volmaaktheid te verwerven, maar onder de genade. Wij kunnen die volmaaktheid en die heiligheid op geen enkele manier zelf verdienen. Het is verdiend om dat te ontvangen in geloof en daaruit, uit Hem te leven;
 - d. daarom is ons leven verzoend en mogen we leven uit en door en tot de Heere Jezus alleen;
 - e. om uit en door Zijn volmaaktheid, Zijn heiligheid, Zijn overgave voor God welgevallig te zijn. (Kol. 1:13, 14 :19-24)
 - f. Wij mogen uit en door Zijn geloof even door de vervulling met de Heilige die de wet van God in ons verstand schrijft en in ons hart geeft (Hebr. 8:6 ev, 10:15-17) zodat ons leven Christus is. En wij met hem gestorven zijn, om ook in nieuwheid des levens met Hem te wandelen.
 - g. Wij moeten afleggen alles wat niet hoort bij dat nieuwe leven in Christus. Kol. 3:1 ev)